

HÜSEYİN KIYAR • Hisar'dan Ahmet

HÜSEYİN KIYAR 1965'te Ankara'da doğdu. Barış Bıçakçı ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997 tarihlerinde iki şiir kitabı yayımladı.

İletişim Yayınları 1723 • Çağdaş Türkçe Edebiyat 239

ISBN-13: 978-975-05-1016-8

© 2012 İletişim Yayıncılık A.Ş.

1. BASKI 2012, İstanbul

EDİTÖR Levent Çantek - Tanıl Bora

KAPAK Suat Aysu

KAPAK FOTOĞRAFI Mustafa Ümit Çelik

UYGULAMA Hüsnü Abbas

DÜZELTİ Yonca Akcanlı

BASKI ve **CILT** Sena Ofset · SERTİFİKA NO. 12064

Litros Yolu 2. Matbaacilar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11

Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21

İletişim Yayınları · SERTİFİKA NO. 10721

Binbirdirek Meydanı Sokak İletişim Han No. 7 Cağaloğlu 34122 İstanbul

Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58

e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.iletisim.com.tr

HÜSEYİN KIYAR

Hisar'dan Ahmet



Hisar'dan Ahmet

Babam bir akşam bana telefon etti. Evde yoktum, beni bulamayınca arkadaşım Cemil'i aradı. Eşi Nazlı açtı telefonu. Babam birdenbire "Ben Ahmet," dedi.

Babamın onları aramasına alışık olmayan ve daha telefonu açar açmaz karşısındaki ünlemesiyle karşılaşan Nazlı şaşırıldı: "Hangi Ahmet?"

"Hisar'dan Ahmet!" dedi babam, tam otuz beş yıl olmuştu Hisar'dan ayrıllalı.

Oyunumuz

Babamın fotoğrafına bakıp “Yine bizi güldürdün Ahmet,” diyor annem.

“Bir gün de...” diye başlıyorum, bu sırada Ceren masanın altına giriyor, bacağımı dürtüyor. “Bir gün de... Kız kısaydı, oğlan gözlüklü...” Bu kez daha kuvvetli dürtüyor Ceren, kendisinin içinde olmadığı hikäyenin değeri yok.

Ayağımla böğrüne dokunup “Aşağıda bir şey var yahu,” diyorum “nedir bu, bir kedi mi yoksa?”

Kısa bir sessizlikten sonra “Miyav,” sesi geliyor masanın altından.

“Aşağıda bir şey var, nedir bu? Korkunç bir şeye benziyor... Bir aslan mı acaba?”

“Vov!”

“Bilememişim, aylımış.”

Kafasını çıkarıp aşağıdan bana bakıyor. İri gözlerini açmış, işaret parmağını uzatıp gösteriyor. Yine masanın altına kaçıp minik parmağıyla bacağımı dürtüyor.

“Sen ne anlatabactın,” diye soruyor ağabeyim.

“Bu ne ya, bu ne biçim ayı?”

“Vov! Vooouv!”

“Hadi kızım çok oradan, amcanı yorma,” diyor ağabeyim.

Aşağıya eğilip “Gel, resim çizelim,” diyorum.

Gonca resim defterinden bir sayfa koparıp veriyor. Tükenmez kalemlerle çiziyor Ceren, uğraşıyor. Bitirince kâğıdı uzatıyor bana, “Bak!” Kâğıdı yukarıdan aşağıya kaplamış çöp adamı gösterip “Dedem!” diyor.

“Sen dedeni hiç görmedin ki akillim,” diyor ablası, “resmini nasıl yapacaksın?”

Ceren gözlerini iri iri açıp Gonca'ya bakıyor, sonra yavaşça düşüyor gözkapakları, tombul yanakları kızarıyor, ağlamaya başlıyor. Kucağıma alıyorum, saçlarını okşuyorum.

“Pekiyi bu ne?” diye soruyorum çöp adamın kafasından çıkan acemi çizgileri göstererek. Ağlaması duruyor, minik yumruklarıyla gözyaşlarını siliyor.

“Saçları mı?”

“Evet!”

“Yoksa duman mı?”

“Evet!”

Bakıyorum. Evet, bu benim babam, kafası dumanlı bir adam.